

Contact:

Samenwerken aan een kerk voor iedereen. Wilt u uitgebreidere en persoonlijk informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof Twente

Jan Ballast 053-4773211
Theo Bakker 074-2910900
E-mail: info@lhbtenkerk.nl



GELOVEN DOE
JE SAMEN

Seksuele diversiteit in de kerk

Inleiding

Het denken over seksuele diversiteit is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Daar waar homoseksualiteit vroeger een taboe was, is dit in steeds meer kerken een bespreekbaar onderwerp geworden. Toch kan de dialoog over dit onderwerp theologische of pastorale vragen oproepen. Wat doe je als een gemeente- of parochielid aangeeft te worstelen met zijn of haar geaardheid? Wat staat er nou precies over in de Bijbel? Moeten we homorelaties inzegenen? Dat zijn zo maar wat vragen die zich ook in uw gemeente of parochie kunnen aandienen of waar u misschien al mee te maken hebt gehad.

Wat is lhbt?

In deze flyer hebben we het over lhbt'ers: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Wie zijn wij?

We zijn een interkerkelijke werkgroep die is opgericht als onderdeel van het lhbt-beleid van de gemeente Enschede, waarbinnen lhbt en geloof een van de speerpunten is. Deze werkgroep omvat ook de Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof.

De nieuwe werkgroep heeft een aanpak gekozen waarin diversiteit wordt omarmd. Niet alleen seksuele diversiteit, maar ook diversiteit in visies over dit onderwerp. Centraal staat de ondersteuning van zowel christelijke lhbt'ers als kerkgemeenschappen die seksuele en genderdiversiteit aan de orde willen stellen.

Matthijs, 23, christen en homo

Ik weet vanaf ongeveer mijn 15e dat ik op jongens val. Eigenlijk wist ik het al wel vanaf mijn 12e. Maar helaas had ik toen geen idee wat homo zijn inhield. Oke, ik ben dus homo. Maar dat wou ik helemaal niet zijn. Ik wil "gewoon" zijn. Zoals de anderen. Ik moest het toegeven aan mezelf. Matthijs, je bent homo en dat is niet erg.

Sinds mijn 18e ben ik uit de kast voor iedereen. Fijn, ik ben er nu echt voor mezelf uit. Het is geen probleem dat ik homo ben. Tenminste voor mij niet. Op internet las ik hele andere dingen. Over de Bijbel; dat homo en christen zijn niet zo maar samen gaat. Maar ik ben het: homo en christen.

Nog voordat ik het mijn ouders vertelde wou ik weten hoe het nou zit met homoseksualiteit en christen zijn. Ik ben naar de jeugdwerker in de kerk gegaan. Zij was de eerste aan wie ik heb verteld dat ik homo ben. Ik heb haar vaak gesproken in die tijd. Samen zijn we in de Bijbel gaan lezen. Ik vond het erg fijn dat ik met iemand uit de kerk kon praten zonder dat er al een oordeel klaarstond. Ze was er voor mij als persoon. Onder andere door deze gesprekken heb ik het mijn omgeving durven vertellen. Ik ben ontzettend blij met de kerk waar ik bij hoor. Ook al is hun visie op homoseksualiteit misschien niet helemaal gelijk aan de mijne, toch heb ik me altijd gesteund gevoeld.

*U, Heer, u weigert mij
uw ontferming niet,
uw liefde en uw
trouw zullen mij
steeds bewaren*

“(Psalm 40:12).”



Aan de slag

Niet in elke christelijke gemeente is het vanzelfsprekend dat lhbt besproken kan worden. Dit kan lastig zijn: het roept misschien dilemma's op over theologie versus pastorale zorg of het kan leiden tot discussies over de 'juiste' interpretatie van verschillende teksten uit de Bijbel. Maar de zoektocht naar een antwoord op deze dilemma's kan uw gemeente ook verrijken en verbinden. De dialoog kan ervoor zorgen dat ook lhbt'ers weten dat ze er mogen zijn en dat ze gesteund worden door de gemeente of parochie waarbinnen ze zijn opgegroeid. Dat gevoel van je welkom voelen is niet altijd vanzelfsprekend (zie kader). Als u overweegt dit gesprek te openen, dan is de volgende vraag: hoe pakken we dat aan?

Als je christen én homo (m/v), bi of trans bent...

Christelijke lhbt'ers hebben last van een loyaliteitsconflict: ze willen loyaal zijn aan wie ze diep van binnen zijn, maar ook aan de kerk waarvan ze vrezen dat die hen af zullen wijzen. Die vrees is niet helemaal onterecht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat lang niet alle kerken lhbt'ers en lhbt-relaties al accepteren (SCP, 2014; Beiboer, 2016). Ook blijkt dat respondenten die zelf lhbt'ers in hun gemeente kennen homoseksualiteit en homorelaties minder vaak afkeuren dan als dat niet het geval is (Beiboer, 2016). Dit lijkt erop te wijzen dat pastorale vragen van lhbt'ers binnen de gemeente een denkproces in gang zetten dat uiteindelijk leidt tot meer acceptatie.

Wat kunt u in uw gemeente doen?

Hoe u het beste dit onderwerp kunt bespreken, hangt af van uw gemeente of parochie. Er is dus geen standaardrecept. Verschillende factoren spelen een rol, zoals uw inschatting van de standpunten over lhbt in uw gemeente of parochie, hoe er met vergelijkbare thema's wordt omgegaan, en of er doorgaans externen betrokken worden bij dit soort discussies.

Hieronder hebben we enkele mogelijkheden op een rijtje gezet, zodat u de aanpak kunt kiezen die het beste bij u past. We onderscheiden drie mogelijkheden: we doen het zelf, we doen het samen en we sluiten aan bij bestaande activiteiten.

We doen het zelf

We reiken suggesties aan om als gemeenschap aandacht aan lhbt te besteden. Voor aparte themabijeenkomsten kunnen we bijvoorbeeld discussieformats en ervaringsverhalen aanreiken, voor kerkdiensten liturgiesuggesties. We horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen.

We doen het samen

Thematische bijeenkomst, viering of zondagsdienst

We vullen samen met u een thematische bijeenkomst, viering of zondagsdienst in. Bij een thematische bijeenkomst kunnen we een christelijke lhbt'er uit ons netwerk vragen zijn of haar persoonlijke verhaal te vertellen of (een deel van) de discussie leiden; we kunnen samen met u een dienst samenstellen waar dit onderwerp aan de orde komt op een manier die bij uw gemeente past. Deze dienst laat de deelnemers zien dat lhbt'ers onderdeel zijn van de kerk en dat ze welkom zijn.

Ondersteuning bij beleidsvorming en organiseren van een dialoog

Het bespreekbaar maken van lhbt, beleid formuleren over dit onderwerp en beslissingen nemen in pastorale situaties waarbij lhbt een rol speelt is niet gemakkelijk. Hoe voorkom ik tweespalt in de gemeente? Hoe zorg ik voor een kerkgemeenschap waar ook lhbt'ers zich welkom voelen, zonder dat ik de afbreuk doe aan de sentimenten van andere gemeenteleden? We kunnen u advies geven de beleidsmatige kant en over hoe u dit procesmatig kunt aanpakken. Daarnaast kunnen we onze ervaringen met u delen als het gaat om pastorale vragen rondom lhbt.

Meer weten?

Neem contact op met info@lhbttenkerk.nl
voor een afspraak!

We sluiten aan bij bestaande activiteiten

We nodigen u en uw gemeenteleden van harte uit deel te nemen aan bestaande activiteiten die (mede) door de werkgroep worden georganiseerd. We geven ze hieronder in het kort weer.

Roze viering

Een keer per jaar organiseren we een kerkdienst gericht op christelijke lhbt'ers en andere geïnteresseerden. Voor hen voelt het samen kerk zijn en zich welkom voelen aan als een warme deken.

Themabijeenkomsten

Er worden open themabijeenkomsten georganiseerd die erop gericht zijn om de acceptatie van lhbt te vergroten door op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

Een voorbeeld hiervan zijn de dialoogbijeenkomsten van stichting Verscheurd en een interreligieuze dialoogavond die in 2016 is georganiseerd, die werd ingeleid door een joodse, een katholieke, een protestantschristelijke en een islamitische kerkelijk leider.

Ouders van lhbt'ers

Ouders van christelijke lhbt'ers zien vaak de worsteling van hun kind met hun geaardheid, terwijl ze zich niet alleen zorgen maken over de negatieve reacties die ze tegen zullen komen, maar ook over hoe lhbt zijn past binnen hun geloof. De werkgroep tracht ouders van christelijke lhbt'ers bij elkaar te brengen. Graag komen we met ouders in contact!

In gesprek

Welke aanpak u ook kiest, we gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Op basis van onze ervaring met andere gemeentes kunnen we u adviseren over de meest geschikte aanpak. Daarnaast hebben we goed zicht op de psychosociale problematiek waar christelijke lhbt'ers mee te kampen hebben.



Verder lezen

Verscheurd. Stichting die op basis van openheid, feitelijk juist informatie, verbinding en ondersteuning probeert een respectvolle dialoog tussen christenen en lhbt'ers op gang te brengen. www.verscheurd.nl.

COC Twente-Achterhoek. Regionale lhbt-organisatie in Twente en de Achterhoek die met een open respectvolle houding probeert acceptatie van geaardheid, genderidentiteit én geloof te versterken. www.coctwenteachterhoek.nl.

CHJC. Vereniging die christelijke lhbt'ers van diverse denominaties bij elkaar brengt en zich daarnaast richt op integratie van lhbt'ers in kerk en samenleving. www.chjc.nl

Contrario. Christelijke vereniging voor homo's en lesbiennes. De vereniging wil een bijdrage leveren aan een klimaat van wederzijdse erkenning in kerken. www.contrario.nl

Beiboer, S. (2016). Homoseksualiteit in orthodox-protestante geloofsgemeenschappen. Afstudeerscriptie. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Hujink, W. (2014). De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.